

Een verhaal over passie en keuzes

Er dreef in snelle vaart een boomstam in de rivier met daarop een tiental kikkers. De voorste kikker riep: "Dit is een geweldige reis! Zie je wat we zien? We zien riet, weilanden en vreemde koeien en als we op ons rug liggen, zien we wolken voorbijtrekken zoals we nog nooit hebben gezien." De kikkers aan de kant keken verbijsterd toe en keken wat bedremmeld naar hun vliezen en de modder waar ze al hun hele leven in rondhupten. Enkele kikkers wilden graag mee en de voorste kikker op de stam riep: "Kom, kom, we gaan! De stroom gaat sneller en als je nu springt kan je mee." Een van de kikkers stond erg in dubio. Ze wilde graag veel zien en het avontuur beleven, maar haar vriendje en de kleine kikkertjes genoten nu juist van het riet en de oever. Af en toe sprongen ze in het water en bestudeerden de lucht, en als het hen verveelde trokken ze weer een stukje verder. De dubio-kikker besepte dat als ze op de boomstam zou springen, het een tijdje zou duren voordat haar vriendje en de kleine kikkertjes weer bij haar waren. De kikker op de boomstam zag alleen haar droom, rotsblokken op haar weg verdwenen door de zwaarte van de stam. Sommige kikkers vroegen zich af wat er zou gebeuren als de stam zou omslaan en de kikkers op de stam op zichzelf aangewezen zouden zijn.

De stam is onderdeel van de rivier, zoals het ook zeker is dat de rivier in de zee stroomt. Maar niet alleen de rivier is mooi, juist de poel om de hoek met zijn stille riet bekoorde veel kikkers. En er waren vele rivieren met vele stammen. Had de eeuwige kikker niet gezegd dat iedere kikker zijn stam kan kiezen, en dat er voor iedere kikker een stam aanwezig is? Wat is het doel van de voorste kikker? Het beleven van de stroom en het aan boord houden van de andere kikkers? Zorgt ze ervoor dat de stam niet omslaat of wil ze ook echt helpen en gaat ze weleens stroomopwaarts om nieuwe kikkers op te halen? En wat is het doel van de kikker aan de kant? Het beleven van de stroom of het helpen van de andere kikkers aan de kant? Wat is de snelheid van de stam, kan je er alleen opspringen als je heel snel bent? Hoe zou dit verhaal aflopen?

Dit verhaal is geschreven door Fokke Rispens