

Bezielde salsa: dansen en lesgeven met passie

Ik kan er enorm van genieten als mensen hun eigen passie volgen en er iets mee doen. Die mensen zijn vaak voorbeelden en inspirators voor anderen, omdat ze het levende bewijs zijn dat het de moeite waard is om je droom te laten uitkomen. Een van die mensen is mijn salsaleraar: Morry Krispijn, 40 jaar, getrouwd en zorgend voor 3 kinderen. Ik laat jullie graag via onderstaand interview (8 augustus 2007) met hem kennismaken.

Morry, hoe ontstond jouw passie voor Salsa?

Na mijn eerste salsapassen in Colombia, ging ik in Nederland op les en zo vaak mogelijk vrijdansen. Mensen kwamen spontaan naar mij toe en vroegen me of ik hen ook kon leren om zo te dansen. Ik vond het lesgeven geweldig leuk, ik kreeg een kans en dus besloot ik het te gaan doen. De dansschool Salsaventura was geboren!

Een aantal jaren combineerde ik mijn werk als financieel manager bij KPN Autolease met de dansschool. Toen deze combinatie wat veel werd, ging ik parttime werken. Het moment dat ik definitief koos voor Salsaventura, was echt een grote opluchting!

Heb je ook een passie voor het bedrijf Salsaventura?

Jazeker! In 10 jaar tijd groeide Salsaventura uit tot een mooi bedrijf. Ik kan heel goed naar structuren kijken, en ontwikkelde een uniek modulair leersysteem voor het salsadansen. Hierdoor kon ik nieuwe docenten trainen en mijn bedrijf laten groeien. De andere succesfactor is volgens mij marketing. Onder het motto "alles helpt", heb ik heel erg veel aan marketing gedaan, overigens met wisselend succes. Zo bleek een met reclame beplakte tram eigenlijk niets op te leveren. Het meest succesvol blijft de mond-tot-mond reclame en Internet. Ik ben ook een bezielde promotor van het salsadansen. Zo organiseer ik grootse evenementen zoals de "Dutch Open" (salsawedstrijden) en het "Salsa Beach Festival". Bovendien sponsor ik af en toe getalenteerde salsadansers, om Nederland als Salsaland op de kaart te zetten.

Wat vond je het moeilijkste om te doen?

Ik heb, grappig genoeg, veel moeite gehad om mijn boekhouding op orde te krijgen. Ik wilde het, gezien mijn achtergrond, natuurlijk perfect hebben, dus ik heb alles met terugwerkende kracht in een boekhoudprogramma gezet. Daar ben ik wel van 2001 tot 2005 mee bezig geweest denk ik.

Wat beschouw je als je grootste succes?

Absoluut het feest voor ons 10-jarig bestaan op 30 september 2006. Daar hing echt een magische gloed omheen. We hebben toen voor het eerst de evenementenhal in Rijswijk afgehuurd en ik had iemand gevraagd om een theaterproductie te maken. Dat was echt geweldig!

Wat was je grootste teleurstelling?

Dat heeft bij mij altijd te maken met mensen en de acties die ze ondernemen. Vaak zijn het maar kleine dingen, dus ik kom niet zo snel op iets "groots". Het meest recent ben ik teleurgesteld in een actie van iemand met wie ik samenwerkte. De samenwerking was al toe aan een evaluatie, maar dat vond ik na deze actie niet meer nodig.

Welke uitdaging ligt er nu voor je?

Ik wil graag de dansschool groter laten groeien, en in Nederland een basis creëren voor de Salsa. Daarvoor heb ik diverse leuke ideeën. Vergroten is echter een duivels dilemma: ik wil niet leidinggeven, maar mensen met dezelfde passie aan me binden. Bovendien wil ik blijven lesgeven, want anders verlies ik het contact met de materie.

Wat is je levensmotto?

"Als je het met bezieling doet, dan staat het! En ik leef graag alsof ik maar weinig tijd heb, dan doe je altijd wat je het liefst wil doen."